

Liturgie voor de viering op zondag 31 januari 2021 in de Martinikerk te Sneek

*waarin ambulante predikant
ds Rianne van Zessen
wordt voorgesteld aan de gemeente.*

Voorgangers : ds. Fedde Welbedacht
: ds. Rianne van Zessen
Ouderling van dienst : Dora Wind
Lector : Henriëtte Meier
Zang : Jan Eelkema en Sylvia Zijlstra
Organist : Bob van der Linde
Koster : Jennie van Breda



Welkom

Aansteken van de kaarsen

Lied 275

1

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Bemoediging en groet

Gebed

Leefregel

Lied 982

1 In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

2 Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

3 In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Voorstellen van ds. Rianne van Zessen

Lezing: Marcus 1: 21-28

²¹Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. ²²Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.

²³Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: ²⁴'Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.'

²⁵Jezus sprak hem streng toe en zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!'

²⁶De onreine geest deed de man stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw.

²⁷Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: 'Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.'

²⁸Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea.

Lied 422

1
Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2
Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3
Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Gebeden

Lied 425

1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

Collecte

De 1^e collecte is voor de **Diaconie (Jeugdwerk PKN Sneek)**

Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:

Banknr: NL 20 RABO 0359 5059 45

De 2^e collecte is bestemd voor de **Kerk**

Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij

Mevr. G. Kuitwaard – Hoekstra Kaar 5
