

Liturgie voor de vijfde zondag na Epifanie in de Martinikerk te Sneek

Datum: 7 februari 2021

Voorganger : ds. Jan Willem Nieboer
Ouderling van dienst : Harmien van der Wal
Lector : Sietske Sterk
Zang : Greetje Smid en Anne Visser
Organist : Bob van der Linde
Koster : Jennie van Breda



Inleiding

Jezus geneest vanmorgen de schoonmoeder van Petrus. In haar kielzog volgen nog vele anderen. Het is een verhaal met vele symbolische lagen. Rembrandt heeft het teruggebracht tot een schijnbaar eenvoudige tekening met slechts de twee hoofdpersonen uit het verhaal. Een bijna alledaags tafereeltje. Maar het is juist dit alledaagse, dat de helende werking van Christus in een bijzonder licht zet.



Beeld: Rembrandt: De genezing van de schoonmoeder van Petrus, ca 165

Inleidende muziek

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen met muziek die uitmond in openingslied

Openingslied: Lied 695: Heer raak mij aan met adem

1

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Bemoediging en groet

Kyrie en glorialied: Lied 301k en Lied 305

301k:1

Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

305

1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed van de zondag

Lezing: Marcus 1: 29-39

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.

's Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: 'Iedereen is naar u op zoek!' Toen zei hij: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.'

In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.

Schriftlied: Lied 837 Iedereen zoekt u, jong of oud.

1

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

3

Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

2

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door -
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

4

Koning, uw rijk is zo nabij -
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Gebeden en Onze Vader

Slotlied: Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien

1

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

3

Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

2

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

4

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Zegen

Muziek

Collecte

De **1^e collecte** is voor de **Diaconie**
Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:
Banknr: NL 20 RABO 0359 5059 45

De **2^e collecte** is bestemd voor de **Kerk**
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Mevr. A. Bekkema – van Kammen
