

Liturgie zondag 21 februari 2021 Martinikerk Sneek 10.00 uur 1^e zondag 40 dagentijd

Voorganger : ds.Rianne van Zessen
Ouderling van dienst : Jan Klasen
Lector : Henk Kouwenhoven
Zang : Otto Visser en Sikke Horjus
Organist : Bob van der Linde
Koster : Jennie van Breda



Tekst voor de viering

Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen met muziek, die uitmondt in openingslied:

Openingslied: lied 542: 1 t/m 3:

1

God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
'Verlaat wat gij bezit en ga
naar 't land dat Ik u wijs.'

2

Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

3

Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

Bemoediging en groet

Inleiding: de 7 werken van barmhartigheid

Lied 1007: 1 t/m 7:

1

Brood zal ik geven en water als wijn,
een handvol genade om mens van te zijn.

3

Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.

5

Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.

2

Kom je van verre en roept men je na –
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.

4

Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

6

Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.

7

Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.

Gebed

Lied: 540: 1 t/m 10:

1

Het waren tien geboden
die God schreef in de steen,
het waren tien geboden,
voor elke vinger één.

3

en vier maal tien is veertig,
het tijdperk van de Geest,
en al die tijd is Mozes
met God alleen geweest

5

Elia heeft gelopen
tot hij bij Horeb kwam,
Elia heeft gelopen
vier maal tien dagen lang

7

maar Jezus is beneden,
een lange vastentijd,
maar Jezus is beneden
verzocht in de woestijn,

9

en Hij heeft overwonnen,
haast zal het Pasen zijn,
dan springen nieuwe bronnen
omhoog in de woestijn.

2

De wind blaast in vier streken,
wie weet waar hij behoort,
de wind blaast in vier streken
de tien geboden voort

4

Maar Mozes is gestorven
op weg naar Kanaän
en Israël heeft gezworven
vier maal tien jaren lang.

6

en Mozes en Elia
zijn op de berg geweest,
waar boven in de hemel
de Geest genesteld is,

8

en hier heeft Hij geleden
de wijsheid van de slang
en hier heeft Hij gestreden
vier maal tien dagen lang

10

Dan zullen wij U loven
vier maal tien dagen lang,
dan zullen wij U loven,
ons hart in vuur en vlam

Schriftlezing: Lucas 9: 1 t/m 3: uitzending van de 12

Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. ²Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. ³Hij zei tegen hen: 'Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren.

Schriftlezing: Lucas 10: 25-37: de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan

Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' ²⁶Jezus antwoordde: 'Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?' ²⁷

De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.' ²⁸

'U hebt juist geantwoord,' zei Jezus tegen hem. 'Doe dat en u zult leven.' ²⁹Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: 'Wie is mijn naaste?' ³⁰Toen vertelde Jezus hem het volgende: 'Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. ³¹Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. ³²Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. ³³Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. ³⁴Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. ³⁵De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden." ³⁶Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?' ³⁷De wetgeleerde zei: 'De man die medelijden met hem heeft getoond.' Toen zei Jezus tegen hem: 'Doet u dan voortaan net zo.

Lied: 973: 1 t/m 4:

1

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet
gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

3

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

2

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost,
gevoed,
halleluja,

4

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Gebeden en Onze Vader

Slotlied: lied 832: 1

Geroepen om op weg te gaan,
om op te staan, te reizen
naar een land dat God zal wijzen.

Zegen

Muziek

Bij de bloemschikking

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar.
In de glazen vergeet-mij-nietjes, plaatjes want de echte hebben we niet kunnen krijgen.
Tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd
door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes en geneeskrachtige kruiden, geurig
symbool voor goede zorg.

Collecte

De **1^e collecte** is voor de **Diaconie**
Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:
Banknr: NL 20 RABO 0359 5059 45

De **2^e collecte** is bestemd voor de **Kerk**
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

Bloemen

De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Mevr.C.A Baarda - Grootendorst

Uit de gemeente:

In de afgelopen periode zijn overleden:

Jan van der Veen, Potterzijlstraat 55,
op de leeftijd van 62 jaar

Piertje Smits, Harste 11,
op de leeftijd van 95 jaar

Hieke van der Schoot-Jorritsma, Pampuskade 16/302,
op de leeftijd van 90 jaar.

Anne de Jong, Hoogend 21,
op de leeftijd van 82 jaar
