

Paaszondag 4 april 2021 Martinikerk Sneek, 9.30 uur

Voorganger : ds.Rianne van Zessen
Ouderling van dienst : Elly Eelkema
Lector : Jannie Hofstee
Zang : Sylvia Zijlstra/Otto Visser
Sikke Horjus/Jan Eelkema
Organist : Bob van der Linde
Koster : Jennie van Breda



De steen is weggerold! Alles staat weer open!

De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?

Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde.

Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

Bij de bloem schikking

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.



De Paaskaars wordt binnen gebracht

Lied 598: Als alles duister is

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft (2x)

Mededelingen

Welkom lieve mensen van God - Bemoediging en groet

Lied 624: 1, 2 en 3: Christus, onze Heer verrees

1

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

2

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer, halleluja!

Gebed

Kyriëlied: lied 1003: 1: Stil is de straat

1. Stil is de straat overal
mensen in huizen verdwenen
even een luide sirene
stil is de straat overal.

Refrein: Komt er God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw
worden wij bevrijd van zorgen?
God kom gauw.

Glorialied: lied 635: 1,3,4,5 en 7 - De Heer is waarlijk opgestaan

1
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja,
als Noach uit de ark gegaan, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

4
De merel zingt het hoogste lied, halleluja,
alleen de havik hoor je niet, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

7

Kom, zing dan met de vogels mee, halleluja,
een beter land rijst op uit zee, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

3
Nu is er Goddank land in zicht, halleluja,
de aarde is getooid in licht, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

5
De mussen tsjilpen allemaal, halleluja,
de mees zingt als de nachtegaal, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

Schriftlezing: Marcus 16: 1-8

Het lege graf

16¹Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. ²Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. ³Ze zeiden tegen elkaar: 'Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf weggrollen?' ⁴Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. ⁵Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. ⁶Maar hij zei tegen hen: 'Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. ⁷Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: "Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd."'⁸Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

Lied 631: 1 t/m 4: Tussen waken, tussen dromen

1
Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van 't graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

3
Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

2
Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

4
Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.

Verhaal van de vierde wijze

Lied: 1007: 1 t/m 7: Brood zal ik geven

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Brood zal ik geven en water als wijn,
een handvol genade om mens van te zijn. | 2 Kom je van verre en roept men je na –
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta. |
| 3 Is je beschutting verloren gegaan,
In windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan. | 4 Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt. |
| 5 Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen. | 6 Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet. |
- 7 Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.

Gebeden

Slotlied: lied: 634: 1 en 2: U zij de glorie

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer! | 2
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer! |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zegen

Collecte

Er staan collecteschalen bij de uitgang

De 1^e collecte is voor **de Diaconie KIA** project
Uw collecte bijdrage kunt u ook overmaken op:
Banknr: NL 20 RABO 0359 5059 45

De 2^e collecte is bestemd voor de **Kerk**

Banknr: NL54 RABO 0373 7293 1

Bloemen

De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
Mevr. G. Vogelsang – de Vries



Gezegende Paasdagen